

Daar rijdt door de avond



Daar rijdt door de a- vond een rid- der te paard. Zo  
 Een be- de- laar ziet hem, luid roept hij hem aan: "O,  
 Hij heeft niets te ge- ven, geen geld en geen brood, hij  
 Hij snijdt nu zijn man- tel in twee- ën uit- een, de  
 En 's nachts heeft Sint Maar- ten een groots droom- ge- zicht, hij



wijd hangt zijn man- tel tot o- ver zijn zwaard. 't Is  
 Maar- ten heb me- de- lij en blijf bij mij staant!" Wat  
 heeft slechts zijn man- tel die wijd is en groot. Wat  
 helft krijgt de be- de- laar heel warm om zich heen. En  
 ziet daar de be- de- laar in 't he- mel- se licht. En



rid- der Sint Maar- ten op weg naar de stad. 1-4. Sol-  
 doet nu Sint Maar- ten op weg naar de stad?  
 doet nu Sint Maar- ten op weg naar de stad?  
 vaart rijdt Sint Maar- ten op weg naar de stad,  
 dan weet Sint Maar- ten wie kruis- te zijn pad: zijn



1-4. daat van de ko- ning, met God in zijn hart. Sol- daat van de  
 5. God en zijn ke- ning, die leeft in zijn hart, Sol- daat van de



1-4. ko- ning, met God in zijn hart.  
 5. ko- ning met God in zijn hart.